

Zoetermeer deel 2

In 1992 werd in de wijk Rokkeveen de Floriade gehouden. Dat is een wereldtuinbouwtentoonstelling die één keer in de tien jaar ergens in Nederland wordt gehouden.

Je kon er kijken naar mooie voorbeeldtuinen. Er was een Chinese tuin, een Japanse tuin. Ook was er een Rosarium, waar je veel rozen kon zien. Dat staat nu nog in Rokkeveen. Je kon met een soort treintje over het Floriadeterrein reizen.

In Zoetermeer kun je steeds meer leuke dingen ondernemen. Zoals skiën in Snowworld, zeilen en zwemmen in het Noord-Aa. Of klimmen en abseilen bij Ayers Rock. Sinds twee jaar kun je ook wildwaterkanoën in Dutch Water Dreams.

Er zijn veel sportclubs in Zoetermeer en ook veel verenigingen waar je in je vrije tijd leuke dingen kunt ondernemen, zoals toneelspelen, zingen, schilderen. Ook zijn er een aantal kinderboerderijen.

Een jaar of dertig geleden noemde men Zoetermeer nog een slaapstad. Je kon er wonen. Werken deed je in een andere stad en ook voor de gezelligheid ging je ergens anders heen. Nu Zoetermeer is uitgegroeid tot een grote stad, zul je het woord slaapstad niet meer horen.

Ook zijn er steeds meer bedrijven gevestigd in Zoetermeer, zodat er ook steeds meer mensen kunnen werken in de stad zelf.

En mocht je toch nog graag wandelen in oude steden? Den Haag, Leiden, Delft en Gouda zijn dichtbij.

