

Vlinders in je buik

Wie het ooit heeft meegemaakt, die weet het: verliefdheid is zo'n hevig gevoel, dat je je er een compleet ander mens door kunt voelen. Je barst van de energie, kunt bergen werk verzetten en je bent vrolijk en opgetogen, wat er ook gebeurt. Als je verliefd bent, voel je je de gelukkigste mens van de wereld. En dat alleen omdat je iemand hebt ontmoet die deze betoverende werking op je heeft. Je ziet de wereld door een 'roze bril', alles is mooier dan anders en je kunt de hele wereld aan!

Je gedachten

Als je verliefd bent op iemand, denk je voortdurend aan die persoon. Je denkt aan hoe hij of zij eruit ziet en lacht, en aan de dingen die hij of zij je vertelde. Je kunt je niet meer goed concentreren op andere zaken.

Je huiswerk raakt in het slop. En in de klas dwalen je gedachten steeds meer af naar dat meisje of die jongen van wie je bezeten bent. Je wilt veel in haar buurt zijn en bent in staat om kilometers om te fietsen om één blik van haar of hem op te vangen. Niets kan je zo blij maken als een telefoontje van haar, of een lach van hem die speciaal voor jou is bedoeld. En als je weet dat de ander ook verliefd is op jou, dan kan je geluk al helemaal niet meer stuk!