

Tafelmanieren

Zo zijn onze manieren

Goede manieren zijn eigenlijk afspraken. Afspraken over hoe je iemand moet begroeten en aanspreken of hoe je je aan tafel moet gedragen.

Die afspraken kunnen van volk tot volk behoorlijk verschillen. Zo geven wij een hand als we iemand begroeten. Veel Chinezen geven zichzelf een hand bij de begroeting.

Weer anderen wrijven hun neuzen tegen elkaar.

Voor ons is smakken bij het eten onbeleefd, maar bij de Eskimo's is dat juist een compliment. Zo maken zij duidelijk dat het eten lekker smaakt. Wij vinden het een goede gewoonte om met onze gasten aan tafel een goed gesprek te voeren. Maar in sommige oosterse landen is praten tijdens het eten hoogst ongepast. Bij een maaltijd praat je niet, is daar de regel.

Als iemand voor je op de grond spuugt, vinden wij dat een belediging. Voor sommige stammen in Afrika betekent dat heel wat anders. Daar is het een bewijs dat men het met iets eens is.

Door al die verschillende gewoontes kwamen ontdekkingsreizigers in verre landen nogal eens voor verrassingen te staan. Een glimlach waarbij men de tanden liet zien kon verkeerd opgevat worden. Zwaaien met de armen bij wijze van groet kwam soms ook verkeerd over. Soms werden ontdekkingsreizigers zelfs aangevallen. pas later kwamen zij erachter wat ze verkeerd hadden gedaan.

