

In de gevangenis

Wist je dat een gevangene van elke 24 uur er 16 in zijn cel moet blijven? Elke dag weer, totdat de straf erop zit. Dat kan een paar maanden zijn of vele jaren lang. De straf hangt af van de misdaad die gepleegd is. Wie een bank berooft, moet al gauw drie jaar zitten. Wie iemand opzettelijk doodschiet, draait minstens voor tien jaar de bak in.

Een cel is tussen de vier en vijf meter lang. En maar iets meer dan twee meter breed. Er staat een bed in, een kast en een tafeltje met een stoel. Moet je naar de wc, dan doe je dat in je eigen cel. Je wassen of je tanden poetsen doe je aan een wastafel. Ze mogen naar muziek luisteren. Wie tv wil kijken, moet een toestel huren. Eten doe je ook al in je eentje, in je cel. Niemand komt je cel schoonmaken. Dan moet je zelf doen. Een middag per week is het poetsen geblazen. En als het niet goed gedaan is, kun je opnieuw beginnen.

Gevangenen staan om half acht op. na het ontbijt mogen ze hun cel uit om te werken, te sporten of een cursus te volgen. Om 12 uur zijn ze weer in hun cel. Daar krijgen ze warm eten. Ook 's middags is er weer een vast programma. Dan mogen ze ook naar buiten om frisse lucht in te ademen. Dat heet luchten. Ze lopen drie kwartier op een binnenplaats. 's Avonds om 9 uur moet iedereen in zijn cel zijn. De meeste cipiers gaan naar huis. De dag zit erop.

Honderd jaar geleden hadden gevangenen het een stuk slechter. Vaak zaten ze met een hele groep in een kerker van een stadhuis of een kasteel. Ze kregen alleen water en brood. Later kreeg elke misdadiger een aparte cel. Daar zaten ze de hele dag in hun eentje. Met niemand konden ze praten. Er lag alleen een bijbel om in te lezen. Heel wat gevangenen konden daar niet tegen. Ze werden er soms gek van.